

## Gravprøven 29. august 2004

Af Hanne Larsen

Dagen efter vort skue på Fraugdegård, var der gravprøve i Brande. Her var vi nogle, som kørte op lørdag aften efter skuet. Connie og Michael havde stillet an med noget lækkert grillmad. Vi skulle bo i deres hyggelige jagthytte bag gården. Aftenen var ret international, da der både var hollændere og englændere til stede. De ville gerne se hvordan en gravprøve i Danmark forløb. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor der blev snakket meget, og det blev sent før vi kom til ro.



*Så er vi i gang!*

Søndag morgen var en rigtig dejlig morgen, for dem som stod tidligt op for at nyde den. Der var en smuk solopgang over heden, som vi jo befandt os på, og en pludselig styrtende regnbyge, som viste sig at tømme alle skyerne for vand for resten af dagen.

Vi var inviteret på morgenmad hos Connie og Michael kl. 8.00, og vi skulle være ude igen kl. 9.00, da gravprøve dommeren Palle Thomsen med følge ville ankomme til morgenmad kl. 9.15.



*En spændt hundefører*

Fra kl. 9.30 ankom deltagerne til gravprøven. Der var 9 tilmeldte, og kl. ca. 10 blev vi budt velkommen af Ole Hjelme med en Gammel Dansk. Herefter var der lodtrækning om startnumrene, så de numre, der stod i det udleverede katalog, var slet ikke gældende.



*Dommeren i arbejde*

Så indtog alle deres pladser og prøven startede. Tilskuere uden hunde måtte gerne befinde sig op ad pladsen med graven, bare de forholdt sig rolige. Palle Thomsen kommenterede hver hunds indsats efter, at den havde været i graven. Dette gjorde han både på dansk og engelsk. Kl. ca. 12 var prøven overstået. Nogle hunde havde klaret sig bedre end andre.



*Klar til skudprøven*

Umiddelbart efter prøven var der "demonstration" af graven. Her fortalte bl.a. Michael om, hvad der foregik, og viste reven frem. Hollændernes hunde fik også lov at prøve en tur i graven.



*En hund "kobles"*

Nu var der tid til frokost, her havde vi bestilt dansk smørrebrød, som Connie havde hentet et sted i Brande. Det var lækkert, men ikke for englændere, som synes, vi havde rodet lidt for meget sammen på sådan et stykke brød.

Efter frokosten, som Palle Thomsen med følge, indtog indenfor, hvor de også gjorde dagens resultater op, og udså de flotte diplomer til dagens vindere, var der præmieoverrækkelse. Denne blev foretaget af Ole. Resultater kan læses andet sted. - Endnu en dejlig dag i border terrierens tegn var slut.



*Dagens vindere*